

6 november verschijnt

Denis Diderot Filosofische gesprekken



ISBN 978 94 6164 188 5 |
€ 9,90 | 144 pagina's |
PPB

Twijfel aan gangbare meningen is voor
Diderot de route die naar de waarheid leidt.
– Trouw

Diderot was zonder enige twijfel een van de groten van wat de Fransen 'De eeuw der filosofen' noemen. Hij was geen bedenker van gesloten systemen. De verschillende benaderingen van een filosofisch probleem goot hij graag in de vorm van een gesprek, waarbij ieder aan het woord komt zodat het probleem van alle kanten bekeken kan worden.

In deze drie gesprekken uit de jaren zeventig van de achttiende eeuw bespreekt hij op bedrieglijk eenvoudige toon, in een vaak ironische stijl, de meest complexe vraagstukken. Zoals de vraag of je op eigen gezag de wet mag negeren als de toepassing ervan in jouw ogen onrechtvaardig is. In het tweede gesprek toetst hij de westerse seksuele moraal aan die van het 'natuurvolk' op Tahiti en in het derde gesprek praat hij met de vrouw van een maarschalk over de vraag of er een moraal kan bestaan zonder geloof. De dialoogvorm biedt steeds ruimte voor nuance én humor.

Filosofische gesprekken is vertaald en van een nawoord voorzien door Hannie Vermeer-Pardoën, die van Diderot eveneens de *Filosofische gedachten* vertaalde.

Denis Diderot (1713-1784) koos niet voor de hem toebedachte kerkelijke carrière, maar werkte als vertaler en publicist, en samen met d'Alembert als redacteur aan de beroemde Encyclopédie. Hij ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste filosofen van de radicale verlichting. Naast een groot aantal filosofische verhandelingen en dialogen schreef hij verhalen en romans, zoals het bekende *Jacques de fatalist en zijn meester* en *De neef van Rameau*.

Voor meer informatie en
het aanvragen van recensie-exemplaren:

Léon Groen
leon@vangennep-boeken.nl
020-6247033