

Francesco Biamonti

roman

Wachten op zee & De stilte

VERSCHENEN IN JULI

Vertaald uit het Italiaans door Pietha de Voogd en Mieke Geuzenbroek

De laatste klus van Edoardo, een zeeman uit Ligurië, voor hij ophoudt met werken. Een radicale vlucht voor het meest dierbare, het genoegen om nog één keer de stilte van de zee, het ritme van de eenzaamheid te ervaren. Edoardo krijgt zijn laatste contract. Bestemming: de kust van ex-Joegoslavië. Lading: een partij wapens.

De reis over zee verloopt rustig, met afwisselend herinneringen, gewaarwordingen, dialogen. De bemanning praat nu eens over het verleden, dan weer over de toekomst, maar nooit over de reis van dat moment en de morele aspecten ervan. Over de radio komen de orders, de orders worden uitgevoerd, en dat is het. Tot de radio stilvalt – een defect, sabotage? – en er geen orders meer komen. En dan begint het wachten, het wachten op zee.

Naast *Wachten op zee*, dat uitkwam in 1994, bevat deze uitgave ook de laatste, onvoltooid gebleven roman van Biamonti: *De stilte*. Hiermee is eindelijk het volledige oeuvre van deze bijzondere schrijver in het Nederlands beschikbaar, in de prachtige vertalingen van Mieke Geuzenbroek en Pietha de Voogd.

ISBN 9789461641977 | 168 PP | €17,90 | NUR 302

Francesco Biamonti (1928-2001) woonde in het bergdorp San Biagio, waar hij mimosa en olijven kweekte. Zijn veelvuldig bekroonde romans, die in verschillende talen werden vertaald, spelen zich alle af in Ligurië. Bij Van Gennep verschenen eerder *De woorden de nacht*, *De engel van Avrigue* en *Waaierwind*.



Voor meer informatie of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen

leon@vangennep-boeken.nl
020-6247033

Uitgeverij Van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
020-6247033
persbericht@vangennep-boeken.nl