

ISBN 978 94 6164 090 1

Prijs € 19,90

396 pagina's PPB

'Heym behoort tot de bekendste Duitse schrijvers van de twintigste eeuw.' – *Die Welt*



'Heym behoort tot de bekendste Duitse schrijvers van de twintigste eeuw.'
– *Die Welt*

'Een opwindend, belangrijk en ongemakkelijk boek.' – *Süddeutsche Zeitung*

Stefan Heym

vijf dagen in juni

'Collega's! Arbeiders van VEB Merkur! Tien procent normverhoging betekent tien procent loonsverlaging! Tien procent normverhoging betekent tien procent meer uit jullie botten geperst! Herinneren jullie je wat partij en regering beloofd hebben? – Hogere lonen, lagere prijzen! En wat krijgen jullie? – Lagere lonen, hogere prijzen! Dat is geen socialisme meer, dat is bloedzuigerij!'

Berlijn, juni 1953. De spanningen in de fabriek Merkur lopen op. De werknemers zijn ontevreden met het voornemen van de regering de normen voor de productie te verhogen. Ze hebben de Weimarrepubliek en Hitler overleefd; de nieuwe machthebbers uit de Sovjet-Unie zeggen de arbeiders te vertegenwoordigen. Moeten ze dan nu gaan staken tegen hun eigen leiders?

Vijf dagen in juni is een meeslepend vertelde en spannende roman waarin Stefan Heym vertelt over een aantal personages in de Berlijnse fabriek aan de vooravond van de Volksopstand van 1953. Een ingenieuze plot vol liefde en bedrog, solidariteit en verraad en tegengestelde belangen tussen Oost en West maakt duidelijk hoe de staking uit de hand liep. Deze Volksopstand was de eerste opstand die, net als de latere opstanden in Praag en Boedapest, door de Sovjets met geweld werd neergeslagen. De Koude Oorlog was begonnen.

Stefan Heym (1913-2001), als Herman Flieg geboren uit een joodse koopmansfamilie, was een van de grote meesters van de Duitse vertelkunst. Hij vluchtte in 1933 eerst naar Tsjecho-Slowakije, kwam in de VS terecht, vocht in de Tweede Wereldoorlog mee aan geallieerde zijde, maar verliet Amerika ten tijde van het McCarthyisme, om in 1953 naar de DDR terug te keren. Hij schreef *Vijf dagen in juni* al in de jaren vijftig, meteen na de Volksopstand, maar het mocht in de DDR niet gepubliceerd worden. *Vijf dagen in juni* werd voor het eerst gepubliceerd in West-Duitsland in 1974. Een jaar later verscheen de Nederlandse vertaling bij Van Gennep.

v a n g e n n e p
a m s t e r d a m

Léon Groen

020-6247033

leon@vangennep-boeken.nl

www.uitgeverijvangennep.nl