



VERSCHENEN IN JULI

Vertaling Louise Becht

Genadeloos en scherpzinnig ontleedt de middelbare scholier Vadim Maslennikov het leven in Moskou ten tijde van de Russische Revolutie. Zijn leven op school, zijn vrienden, de relatie met zijn moeder, zijn eerste ervaringen met vrouwen: niets ontsnapt aan zijn lucide blik.

Na zijn eindexamen neemt de illusievolle Vadim zijn toevlucht tot cocaïne en komt terecht in een paradijselijke hel vanwaaruit zijn waarnemingsvermogen en taal een grote vlucht nemen.

Roman met cocaïne verscheen voor het eerst in 1934 in Parijs in een Russisch migrantentijdschrift. Toen de roman in de jaren '80 in het Frans werd vertaald, vermoedde men dat Vladimir Nabokov achter het pseudoniem M. Agejev school. Later werd duidelijk dat het om Mark Levi ging, die het manuscript vanuit Istanbul naar Parijs had gestuurd, in de Tweede Wereldoorlog was teruggegaan naar Rusland en in 1973 was overleden in Jerevan, in Armenië. In Rusland werden 500.000 exemplaren van het boek verkocht.



ISBN 9789461641564 | 224 PP | €18,90 | NUR 302

--

'Fascinerend verhaal van een verslaving.' *The New York Times*

'Een indrukwekkend relaas over de drugsverslaving van een adolescent en de extreme vreugde en pijn die hij voelt onder invloed van cocaïne.' *The Independent*

Voor meer informatie of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen

leon@vangennep-boeken.nl
020-6247033

Uitgeverij Van Gennepe
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
020-6247033
persbericht@vangennep-boeken.nl