

Hans Keilson

Liever Holland dan heimwee

gedachten en herinneringen

Vertaald uit het Duits en ingeleid door Piet de Moor

Geselecteerd door Hans Keilson en Piet de Moor

Hans Keilson heeft in zijn lange leven veel meegemaakt, daar ook veel over nagedacht en geschreven. Deze keuze uit zijn essayistische werk geeft een beeld van hem als autobiograaf, emigrant, analyticus van het antisemitisme, kunst- en natuurliefhebber, schrijver en psychoanalyticus.

Hans Keilson aan het woord over door hem bewonderde schrijvers, over assimilatie, Jodenhaat en de Holocaust, over de trauma's van de kinderen die terugkeerden uit de kampen, en over het leven in Nederland.

'Hans Keilson is een genie'

– The New York Times Book Review



ISBN 978 94 6164 0406

€ 19,90

264 PP

LUXE PAPERBACK

Hans Keilson (1909-2011) werd in Duitsland geboren en emigreerde in 1936 naar Nederland, waar hij tijdens de oorlog deelnam aan het verzet. Het leven gaat verder verscheen oorspronkelijk in 1933 en is het laatste boek van een Joodse auteur dat bij S. Fischer Verlag in Berlijn verscheen; driekwart jaar later werd het verboden. Van Keilson verschenen in Nederland eerder *In de ban van de tegenstander* en *Komedie in mineur* in volledig herziene vertalingen; het autobiografische *Daar staat mijn huis* en zijn debuutroman *Het leven gaat verder* zijn in 2011 voor het eerst vertaald. Na deze essaybundel zal ook een bloemlezing van Keilsons poëzie verschijnen.