

PERSBERICHT

Szilárd Rubín

Een korte geschiedenis van de eeuwige liefde



ISBN 978 94 6164 006 2 ■ € 17,90 ■ PPB ■ 232 PP

Vertaald uit het Hongaars
door Frans van Nes



Hongarije, 1945. Nadat de Russen het land zijn binnengetrokken, keert het normale leven in het aan de Donau gelegen stadje Mohacs terug. Een groep vrienden verzamelt zich dagelijks op de boulevard om te gaan zonnen en zwemmen. Tot de groep behoren Atilla, die als wees uit de oorlog is gekomen en schrijver wil worden, en Orsolya, die in Dresden het bombardement heeft meegemaakt. Ze raken hartstochtelijk verliefd op elkaar.

Wanneer ze in Boedapest gaan studeren, lijkt de toekomst hen beiden toe te lachen. Orsolya studeert farmacie en wil apotheker worden, Attila staat een loopbaan als een gevierd schrijver in het nieuwe Hongarije te wachten. Maar terwijl de vriendengroep vrolijk en uitgelaten door het leven gaat, ervaart Attila de eerste momenten van vervreemding en verwijdering.

Een korte geschiedenis van de eeuwige liefde is een aangrijpende liefdesgeschiedenis tegen de achtergrond van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de veranderende omstandigheden van het nieuwe Hongarije. Een psychologische herinneringsroman over hartstocht die omslaat in bezetenheid.

verschijnt 14 februari



Szilárd Rubín (1927-2010) begon zijn carrière als dichter, werd na de communistische overname van 1948 romancier, maar kreeg pas veel aandacht in de laatste jaren van zijn leven, toen *Een korte geschiedenis van de eeuwige liefde* in Hongarije werd herontdekt. Rubín overleed in 2010.