

Siegfried Lenz

Een dure grap

en andere dorpse verhalen



VERSCHEENEN IN JULI

Vertaald uit het Duits door W. Wielek-Berg

'Alles, buren, was aan Frietjoff Feddersen normaal: de maat van zijn schoenen, zijn inkomen, ook zijn gierigheid, die men hier zuinigheid noemt. (...) Maar al vormde hij voorbeeld en maatstaf voor veel dingen, men mag toch niet denken dat hij dat altijd en overal deed. Er waren in het leven van deze grijze, normale man ogenblikken waarop hij heel Bollerup paf deed staan van zijn ongehoorde invallen.'

Een dure grap verscheen in 1975 en is één van de twee verhalenbundels die Siegfried Lenz daadwerkelijk als een serie componeerde. Het is een reeks portretten van eenvoudige dorpsbewoners die, net als de Frietjoff Feddersen uit het fragment, stuk voor stuk hun alledaagsheid op een bepaald moment doorbreken. Op die momenten is daar meesterteller Lenz, die de lezer met ironie en humor deelgenoot maakt van de kleine menselijke tragedies in het dorpje Bollerup.

ISBN 9789461641991 | 112 PP | €9,90 | NUR 302

Siegfried Lenz (1926) wordt gezien als een van de grootste schrijvers uit de naoorlogse Duitse literatuur. Hij beleefde zijn Nederlandse comeback met de novelle Een minuut stilte, waarna bij Van Gennep verschillende romans en verhalenbundels van zijn hand verschenen. Van zijn werk werden in Nederland inmiddels 25.000 exemplaren verkocht.



Voor meer informatie of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen

leon@vangennep-boeken.nl
020-6247033

Uitgeverij Van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam

020-6247033
persbericht@vangennep-boeken.nl