



6 november 2012
verschijnt

Marlen Haushofer



*De avonturen
van kater
Balthazar*

MARLEN HAUSHOFER (1920-1970) is een van de grote schrijvers uit de Oostenrijkse literatuur. Haar roman *De wand*, die onlangs opnieuw in een Nederlandse vertaling verscheen, wordt beschouwd als het hoogtepunt van haar oeuvre. Verder verschenen van Marlen Haushofer bij Uitgeverij Van Gennep de novelle *Wij doden Stella* en de romans *De mansarde* en *Hemel die nergens ophoudt*.

Het verwende katertje Balthazar waant zich de spil van het gezin dat voor hem zorgt, en zijn vier medebewoners dansen inderdaad vaak genoeg naar zijn pijpen. Mama doet met hem om haar schouders gedrapeerd het huishouden; papa moet zijn favoriete waterglas afstaan en het hele gezin wordt uit de slaap gehouden door zijn nachtelijke avonturen. Maar Balthazar maakt zijn grollen ruimschoots goed, vooral voor de kinderen, die door zijn kattenkwaad zelf geregeld de dans ontspringen.

De avonturen van kater Balthazar is zo'n boek dat jong en oud van begin tot eind geboeid houdt. Balthazars kijk op de wereld is niet alleen herkenbaar en vertederend voor wie zich weleens heeft afgevraagd wat er toch in het kopje van zijn eigen huisdier omging, maar geeft ook iedereen die zich om de fratsen van zijn medemens kan verbazen stof tot denken en tot lachen.

Voor meer informatie en aanvragen
van recensie-exemplaren:

Léon Groen

leon@vangennep-boeken.nl

020-6247033

