

MIRJAM ELBERS EN AD VAN NIEUWPOORT

BIJBEL VOOR BEGINNERS

100 en enige eyeopeners en misverstanden over de bijbel



'vlotgeschreven teksten en bespiegelingen, voldoende om een dag op te kauwen'

– *Nederlands Dagblad*

'prikkellectuur.'

– *De Leeuwarder Courant*

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de Bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande christendomelijke vooroordelen en misverstanden, dat het de moeite loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren.

Daartoe doen de auteurs van *Bijbel voor beginners* een poging. Aan de hand van tien misverstanden over de bijbel nemen zij de lezer mee op ontdekkingsstocht. Gaat het in de bijbel bijvoorbeeld om een 'hiernanogmaals'? Bevat de bijbel een chronologisch verslag van historische gebeurtenissen? Is schepping hetzelfde als natuur? Is het zogenaamde Oude Testament een boek vol oorlogen en achterlijke voorschriften? Komen homo's in de hel en heilige boontjes in de hemel? De auteurs rekenen ermee dat het in de bijbel nog wel eens over iets geheel anders zou kunnen gaan.

Mirjam Elbers is theoloog en publicist en werkt als redacteur en uitgever. Met Ad van Nieuwpoort stelde zij de Scheurkalender van de bijbel 2011 samen.

Ad van Nieuwpoort is predikant van de Thomaskerk aan de voet van de Amsterdamse Zuidas. Van zijn hand verschenen onder meer *De kleine Mensengod. De bijbel kan ons nog meer vertellen* (1997), *Tenach opnieuw* (2006), *In Babel* (2012) en (samen met Ruben van Zwieten) *De Bijbel op de Zuidas* (2012).

Aan dit boek werkten verder mee: Karel Deurloo, Piet van Midden, Jessa van der Vaart, Marco Visser en Rochus Zuurmond.

DE AUTEURS ZIJN BESCHIKBAAR
VOOR INTERVIEWS

ISBN 978 94 6164 106 9

Prijs €14,95

176 pagina's PPB

vangennep
amsterdam

Léon Groen

020-6247033

leon@vangennep-boeken.nl

www.uitgeverijvangennep.nl