

van de auteur van *Duitse les*

Siegfried
Lenz
het lichtschip
vangennep amsterdam



Vertaald uit het Duits door
Jan Hardenberg en herzien door
Frank Schuitemaker



'Ik beken, ik heb verhalen
nodig om de wereld te
begrijpen.'

- Siegfried Lenz

Voor meer informatie,
de aanvraag van
recensie-exemplaren en
interviewverzoeken kunt
u contact opnemen met
Uitgeverij Van Gennep,
Léon Groen:
020-6247033
leon@vangennep-boeken.nl

Verschijnt 29 november

Het lichtschip

Siegfried Lenz

Verankerd in de Oostzee heeft het lichtschip jarenlang andere schepen de weg gewezen. Nu zit het er bijna op, nog één laatste dienst. De zwijgzame kapitein Freytag heeft zijn onwillige zoon deze laatste keer meegenomen aan boord. En er staat het lichtschip nog meer bijzonder bezoek te wachten. Op zee treft de bemanning drie schipbreukelingen. Het blijken voortvluchtige, bewapende criminelen: de minzame, praatgrage schurk dokter Caspary en de twee broertjes Kuhl.

Tussen de mannen aan boord van het lichtschip ontspint zich een waar kat-en-muisspel. De tegenpolen dokter Caspary en kapitein Freytag zijn aan elkaar gewaagd. Freytag probeert uit alle macht de rust te handhaven en deze laatste dienst zonder bloedvergieten tot een goed einde te brengen. Dat komt hem op zware kritiek van zijn zoon en zijn bemanning te staan.

€14,⁹⁵

Van Gennep, Nieuwezijds Voorburgwal 330, 1012 RW,
Amsterdam, 020-6247033, info@vangennep-boeken.nl