



VERSCHEENEN IN JULI

Vertaald uit het Sloveens door Roel Schuyt

In het derde deel van deze bijzondere romantrilogie wordt de jonge Bubi volwassen. Geheel alleen moet hij na de oorlog zijn weg zoeken; zijn moeder, zusje en nichtje worden na een anonieme aangifte het land uitgezet. Ook onder het nieuwe regime is de bevolking hem ongunstig gezind.

Maar Bubi verliest zijn veerkracht niet. Hij ontdekt het schrijven, de muziek, de liefde. Vol overgave stort hij zich in verschillende liefdesavonturen waarover hij op een nietsverhullende en tegelijkertijd ontroerende manier verslag doet. *De nieuwkomers* is een unieke vertelling over bittere armoede, uitsluiting en overleven maar ook een ode aan de vitaliteit en de levenslust van de eenling.



DE TRILOGIE COMPLEET

Lojze Kovačič (1928-2004) wordt gezien als een van de grootste Oost-Europese schrijvers van de twintigste eeuw. Zijn werk wordt op één lijn gezet met de romans van Danilo Kiš en Ismail Kadare. Zijn autobiografische trilogie, die in de jaren tachtig in Slovenië verscheen, kreeg de afgelopen jaren in Nederland en Vlaanderen een zeer enthousiast onthaal.

ISBN 9789461641700 | 528 PP | €24,90 | NUR 302

Voor meer informatie of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen

leon@vannep-boeken.nl
020-6247033

Uitgeverij Van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
020-6247033
persbericht@vannep-boeken.nl