



KARIN ANEMA

## Vandaag koop ik alle kleuren

*Het levensverhaal van een man en zijn psychoses*

### Het levensverhaal van een man en zijn psychoses

**VERSCHIJNT 21 JANUARI**

Een fascinerende reis naar de uithoeken van het menselijk brein en een ode aan de veerkracht van een man die niet als 'schizofreen' bestempeld wilde worden

*Ik neem een besluit. Ik zal mijn geschiedenis voor me houden. Het label 'schizofrenie' zal ik als een huidziekte verbergen. Wat ik nodig heb, is een masker, zodat ik niet meer te lezen ben. Ik zal ervoor zorgen bij iedere volgende stap een pantser op te trekken.*

In **Vandaag koop ik alle kleuren** levert Karin Anema, schrijfster van reisboeken, een bijzondere prestatie. Ze schreef deze keer geen verhaal over een vreemde cultuur, maar exploreerde het innerlijk van een man met een psychiatrisch verleden en de diagnose schizofrenie. Na een zeer lange periode waarin hij kampte met psychoses, een gedwongen opname en verblijf in opvanghuizen, lukt het hem zonder hulp en zonder medicijnen een zelfstandig leven op te bouwen en een baan te vinden.



**ISBN 9789461642592 | 240 PP. | PPB | €17,50**

Voor meer informatie over interviewmogelijkheden of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen:

leon@vangennep-boeken.nl | 020-6247033