



## VERSCHIJNT 10 SEPTEMBER

Vertaald uit het Engels door Nadia Ramer en Laura Weeda

**Vaddey Ratner baseerde haar debuutroman *In de schaduw van de banyan* op haar eigen jeugd in het Cambodja van de Rode Khmer. Een indringend verhaal over liefde, verlies en de moed om verder te leven, verteld vanuit de belevingswereld van een kind.**

Raami is zeven jaar als de oorlog uitbreekt en zij met haar familie gedwongen wordt Phnom-Penh te verlaten en naar het platteland te gaan. Omdat ze verwant zijn aan het koningshuis, lopen ze gevaar. De Rode Khmer vermoordt stelselmatig alle mensen met bezittingen en een opleiding.

Op het platteland ruilt Raami gouden kettingen voor rijst en moet ze verbergen dat ze kan lezen en schrijven. Als de Rode Khmer ontdekt dat je geen analfabeet bent, kan het je dood zijn. Terwijl ze honger lijdt en veel van haar familieleden verliest, houdt Raami zich staande dankzij de schoonheid van poëzie en de mythologische verhalen van haar vader.

**ISBN 9789461641762 | PAPERBACK | 392 PP | €19,90**

### Over de auteur

**Vaddey Ratner** was vijf jaar oud toen de Rode Khmer in Cambodja aan de macht kwamen. Na vier gruwelijke jaren vol dwangarbeid en honger wisten zij en haar moeder naar Amerika te vluchten, terwijl de rest van haar familie omkwam. Haar debuutroman *In de schaduw van de banyan* stond op de bestsellerlijst van de *New York Times* en verschijnt in negentien landen.

**‘Een meeslepende sage in de traditie van Khaled Hosseini’s *De vliegeraar*.’ *The Guardian***



Voor meer informatie of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen

leon@vannep-boeken.nl  
020-6247033

Uitgeverij Van Gennep  
Nieuwezijds Voorburgwal 330  
1012 RW, Amsterdam  
020-6247033

persbericht@vannep-boeken.nl