

Bijna een paradijs

John Cheever

‘Verrukkelijk.’ *The Observer*

Dit is een verhaal om in bed te lezen, op een regenachtige avond in een oud huis.

Vertaald uit het Engels door C.A.G. van den Broek en herzien door Rebecca Wilson

Zojuist verschenen

‘Dit is een verhaal om in bed te lezen, op een regenachtige avond in een oud huis.’

Zo begint het verhaal van Lemuel Sears, zakenman op leeftijd en een gevoelsmens met het hart op de juiste plaats. Wanneer zijn geliefde schaatsmeertje in het idyllische stadje Janice plots verandert in een vuilstortplaats, laat hij tot op de bodem uitzoeken wat daarachter steekt. Zeer tegen de zin van de lokale autoriteiten en hun maffiaconnecties doet hij zijn uiterste best om de vervuiling van het meertje een halt toe te roepen.



Ondertussen houdt ook zijn eigen gevoelsleven hem bezig. Hij valt voor de mooie, wispelturige makelaar Renée, die hij in de rij bij de bank ontmoet. Hun affaire heeft voor hem een bitterzoet tin – misschien is dit wel de laatste keer dat de liefde zich aandient. Maar het leven heeft een verrassing voor hem in petto in de vorm van Renées liftbediende Eduardo.

Bijna een paradijs is het laatste werk van **John Cheever**, die in 1982 overleed. Hij wordt gezien een van de grootste Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw en ontving onder meer de Pulitzer Prize for Fiction en de National Medal for Literature.

ISBN 9789461642899 | PPB | 160 PP | ca. € 16,90

Over *Bijna een paradijs*

‘Dit is Cheever in topvorm.’ – *The New York Times*

Kunststukjes waar het plezier werkelijk van afspat; laat ze niet aan je neus voorbijgaan.’
– *Kirkus Review*

Voor meer informatie of de aanvraag van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Léon Groen

leon@vangennep-boeken.nl
020-6247033

Uitgeverij Van Gennep
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
020-6247033
publiciteit@vangennep-boeken.nl