

Liegen op een hoger plan

*De 100 beste gedichten uit de
Turing Gedichtenwedstrijd*

2014

Inhoud

August Agasi

Geprolongeed 15

Naweed Ahmadzadah

Maagdenappelwas 16

Joop Alleblas

Avondlicht 17

Margriet van Bebber

spelen 18

Machteld Bergstra

De schrijver 19

Wouter Bongers

De Afrikaanse 20

Rob Boudestein

Zwembad Mauritskade 21

Gwyn Bouwman

universiteit van Buenos Aires 22

Akke Brouwer

De vertelling 23

- Akke Brouwer**
Een tegenbericht 24
- Martin Carrette**
D.T., een hommage 25
- Martin Carrette**
Imaginary Good Guy 26
- Jos Deckx**
Cello 27
- André Degen**
De hond en mijn oma 28
- Maarten De Pourcq**
Suikerfeest, 28-07-2014 30
- Annelies De Ville**
Twee mannen 31
- Dionisious**
Chemisch verlangen 32
- Lotte Dondorp**
Madonna van Munch 33
- Arnold le Fèvre**
Licht 34
- Maria Foerier**
Loflied 35
- Paul Gellings**
Mijn moeders sprookjesboek 36

Ruben van Gogh

Lampionnen 37

Steven Graauwmans

Nocturne 38

Edda Grol

berichten van het front III 39

Hava Güveli

geen titel 40

Markus Haringa

Vergeet dit niet 41

Anne-Fleur van der Heiden

Wanneer vertel ik het? 42

Mary Heylema

Daar 43

Laurens Hoevenaren

De zotte Charlotte 44

Laurens Hoevenaren

Koningskinderen 45

Chris Honingh

Waaierpatronen 47

Cees Hooijmans

Onderhond 48

Fred Hopman

Gastarbeider in Zwitserland 49

Marco Houtschild

Reisgenoten 50

Henk Huinink

Zeehazen 51

Martin Aart de Jong

Alles voor Niets 52

Daphne Kalff

Voordeel 53

Jasmijn Kam

De gasten van het badhuis 54

Rinske Kegel

Val 55

Josse Kok

Gestrand 56

Wibo Kusters

wolkenkrabber 57

Ruth Lasters

Afstand 58

Ruth Lasters

Witlof 59

Wouter de Leeuw

Terugkomst 60

Menno Le Poole

De man met wie 61

Peter M. van der Linden

De Gids 63

Elly-Ann van Luxemburg

blokkade 65

Sylvie Marie

je bent 66

Tom Marien

geen titel 67

Casper Markesteijn

Drie koningen 68

Luc C. Martens

Bobonne 69

Gerrit Massier

Mantelzorg 70

Huibert van der Meer

Geloven 71

Are Meijer

Selfie met spiritus 72

Nellie Meijnikman

omleiding 73

Lotte Methorst

Mantelzorg 74

Annemarie van der Meulen

Niet de nacht 75

Bart Monsma

Je snoot je neus in een trui die ik nooit meer kan wassen 76

Marlies Olbertijn

geen titel 77

Jeroen Paalvast

Begin 79

Leen Pil

Deze methode werkt perfect 80

Froukje van der Ploeg

Laatste bed 81

Amber-Helena Reisig

incubus 82

Noud Renthaven

Bij wijze van gebeurtenis 83

Paul Rigolle

Schildersverdriet 2.1 84

Lennard van Rij

Kat 85

Marieke Rijnveld

Wat het nu wel of niet maakt 86

Marloes Robijn

De eenzaamheid van een driezitsbank 87

Monica de Ruiter

Sterk water 89

Jan Sakko
Spitsroede 90

Riet van Schie
Bos 91

Hedwig Selles
Weekdier 92

Renee Simons
Niemand wil een gekke moeder 93

Merlotte Snavelpaard
En hierna 94

Alja Spaan
Plezierig 95

Pauline Sparreboom
De wachtkamer 96

Bennie Spekken
Slaapkamer 98

Erwin Steyaert
De plek 99

Erwin Steyaert
Gemeenschap 100

Fred Tak
De leeuw, de mus en het scheurende egeltje 101

Lisette Togtema
Tweelingzus in de rozentuin 102

David Troch

staat 103

Onno-Sven Tromp

Slagroom 105

Hilde Van Cauteren

Darwin in reverse 106

Pieter Van de Walle

Licht in augustus – supermarkteditie 108

Joost Veerkamp

Toch nog een wonder 109

Geert Viaene

Zij dwarrelen omhoog 110

Victor Vroomkoning

Ecce nobel 111

Wout Waanders

stuurloos in seattle 112

Karen Wassink

Die ene kat 113

Karen Wassink

Zo gaat het toch 114

Emma van Weezenbeek

geen titel 115

Dick van Welzen

Het was al genoeg 116

Barbara Wenzel

Klassenfoto 117

Theo van Wijk

choreografie voor vier wielen 118

Akim A.J. Willems

Jan Arends 119

Etienne M. Wolfs

wees tweelingzusjes 120

Jante Wortel

met het oog op morgen 121

Iris Wynants

Thuis 122

Tanne van den Wijngaart

Olaf 123

De zotte Charlotte

Op kousenvoeten sluip ik naar het dagverblijf
– ook 's nachts blijf ik gekleed als dame –
en zie het licht achter de tralieramen
dat alle zinsbegoocheling verdrijft.

Ik tel de dagen, schrijf ze in mijn waaier
met tekenen die niemand lezen kan of zal.
Mijn geest wordt alle dagen taaier
al voeren ze me gif en slachtafval.

Het enige bezoek is van mijn gouvernante.
Ik vraag haar steeds een jurk met diep décolleté;
ze brengt alleen borduurwerk voor me mee
en nooit een groet van oom en tante.

En als ik bij het weggaan vraag:
'Was het een jongen of een meisje, leeft het nog?'
dan mompelt ze plots heel erg vaag
en zegt alleen: 'Ach kindje toch.'

Ruth Lasters

Witlof

De afzonderlijke oerknallen van
dingen, het (ontstaans)eureka van sorbet, papier, de slede, radio-

golven, de dasknoop, het elektron, poedersuiker. Was het
in stolpen maar ergens bewaard. Grote glazen reservoirs

waaronder men dan bij verwonderingverlies, bij bovenmatig balen
inhaleren kon het prilste, prettigste begrippen-

begin, ontdekkingsenthousiasme.

Dan in zo'n stolp met jou te staan, diep in te ademen de kick

van de vondst van wat wij daarna dan verzoend en -strengeld
weken aten: rauwe, bleke losgeweelde ledematen van

de aarde.

Alja Spaan

Plezierig

Zoals met de tekst op het Ansichtkaartje:
je twijfelt aan de omschrijving maar het
adres klopt, je hebt je

handtekening geoefend, ze zien meteen
dat jij het bent en ze zullen blij zijn, de
post doet de ronde, wordt

geschoven onder het lichtknopje naast
de deur zodat elke keer als de deur open
gaat, er even gekeken kan

worden. Je komt een keer thuis, dat ook
en je zult verhalen van je reis, je vertelt
alleen niet alles

zoals je nu niet alles opschrijft. Het weer
was zonnig, er vielen vogels uit de lucht,
je ving ze allemaal.