

John Schoorl

HOOR DE ZIELTREIN

Illustraties door Willem Snitker

van genne p
amsterdam

Eerste druk januari 2015

© 2014 John Schoorl | Uitgeverij Van Gennepe

Nieuwezijds Voorburgwal 330, 1012 RW Amsterdam

Ontwerp omslag Léon Groen

Beeld omslag en illustraties binnenwerk Willem Snitker

Foto auteur Maarten Kools

ISBN 9789461640970 | NUR 306

www.uitgeverijvangennep.nl



Sta je daar op een heuvel te galmen naar je ondergelopen land, kwijtgeraakt aan het water, zie je alleen maar brokstukken geluidloos drijven, tinke, tonke, raak het water niet aan, no way zwemmen in eigen ondergelopen land, verdomme, kom terug angst, als een gestolen moment, verover niemandsland, voordat het verder onderloopt, ja je kan nee je kan niet, lees deze gewichtige mededeling.



Kijk je naar de sterren, blaas de rest erbij, hier op deze binnenplaats
van een binnenzee, zij toch zien je spelen, en overal licht, je hebt
een vouw in je broek, en duizend pk in je donder, briesbruisende coltrui
die je d'r bent, op zoek naar nieuw land, tik de tak af, fok de vaart
erin, trek alles met je mee, wolk na wolk, je hebt groeipijnen tegood,
hoor de sonische boem in het lichthuis, rokerig kalm.

Let je niet op, daar waar wolken elkaar raken, praten ze tegen je, hoor geruis geknoopt aan geduw en gestuw, uit gereorganiseerde openingen van sales naar turnaround-veranderingen, waar alles in lijnen loopt, in looplijnen die zich uitstrekken over je lichaam, in een harde sok, een papieren maan gaat met de wind, verdomde jazz, pleitejazz, kleurloos in blauw in groen.